

Max woont met zijn ouders in Zutphen als langzaam duidelijk wordt dat het niet veilig is voor Joodse mensen om in hun stad en huis te blijven. Hij blijft tot het eind van de oorlog veilig in de omgeving van Aalten. Als hij terugkomt na de oorlog is alles veranderd. Zij ouders komen niet terug van hun onderduikadres en er wonen andere mensen in hun huis.

We lopen door de stad en leren samen stukjes van Zutphen kennen zoals Max het zag toen hij terugkwam na de oorlog. Hij was er jarenlang weg geweest, wat wás er veel kapot gemaakt! Maar hij had nog mooie herinneringen aan de stad waar hij zo lang had gewoond!

Als eerste liep hij naar de IJsselkade en van daaruit ontdekte hij wat er allemaal veranderd was in Zutphen tijdens zijn afwezigheid. We kijken door de ogen van Max naar de situatie na de oorlog en door ónze ogen naar wat er nu nog te zien is over de oorlog in Zutphen.

<p>1</p>		<p><i>Max kijkt naar de plek waar de brug over de IJssel was. Daar is weinig meer van over.</i></p> <p><i>De wijk rechts van de brug is ook bijna weg. Wanneer zou dat gebeurd zijn? Aan het begin van de oorlog? Of aan het eind? En waarom?</i></p> <p><i>De Duitsers moesten toch zelf ook over de brug om de rest van Nederland te bereiken?</i></p>
<p>2</p>		<p><i>Max loopt over de IJsselkade en herinnert zich dat zijn buurjongen hem vertelde dat vlak voor de bevrijding 9 mensen zijn gefusilleerd door de Duitsers.</i></p> <p><i>Deze mannen hadden ervoor gekozen om zich te verzetten tegen de Duitse overheersing en al het onrecht dat ze zagen.</i></p>

3



Max loopt de stad weer in naar de Barlheze. Voor de oorlog was dit een straat waar veel Joodse mensen woonden die daar een winkel hadden.

Het was een heel gezellig straatje waar vaak veel te doen was. Nu is daar niet veel van over.....



4



*Max loopt verder de straat in en komt in de Apensteert
Hier heeft zich tijdens het bombardement een
verschrikkelijk drama afgespeeld.*

*Hij hoort dat er 3 meisjes zijn omgekomen. Alleen Maria
leeft nog, Max kent Maria nog van school.*

5



*Max loopt zo goed en kwaad als het gaat verder langs de
kerk. Hij is blij dat die bewaard is gebleven.*

*Ineens staat hij voor het huis van Flora. Zij had hem wel
eens geholpen met zijn huiswerk.*

Hoe zou het met haar zijn?

6		<p><i>Max gaat even op een bankje zitten naast de kerk.</i></p> <p><i>Hij denkt aan alle mensen die niet meer teruggekomen zijn en hoeveel plezier hij met hen gehad heeft.</i></p> <p><i>Hij zou zeker willen weten dat hij die mensen niet vergeet.....</i></p> <p><i>Hij kijkt naar de stenen op de grond en bedenkt dat stenen tenminste altijd blijven.</i></p> <p><i>Kon hij er maar voor zorgen dat zijn mooie herinneringen ook bleven!</i></p>
7		<p><i>Max kijkt om zich heen. Wat een puinhoop zeg! Max neemt zich voor om er alles aan te doen om zijn mooie stad weer op te knappen.</i></p>
8		<p><i>Max kijkt in de richting waar het station was. Dat moet in ieder geval zo snel mogelijk weer opgebouwd worden!</i></p> <p><i>Hij denkt aan zijn vader die vaak naar Amsterdam had gereisd met de trein. Max was hem vaak gaan uitzwaaien. Wat was hij trots op zijn vader geweest! En nu zou hij zelf eens laten zien wat hij kan. Naast het verdriet voelt Max ook enorm veel energie om aan de slag te gaan!</i></p>