

Nog meer



Hard racet Sanne op haar fiets voorbij.
Op twee wielen voelt zij zich frank en vrij.
Handig stuurt ze tussen het drukke verkeer.
Sanne vindt rennen fijn en fietsen nog meer.



Kleine Marvin wandelt met King de hond.
King trekt lachende Marvin over het grond.
De lange staart kwispelt uitgelaten heen en weer.
Marvin slentert graag en met King nog meer.



Lenige Lynn zweeft hoog door de lucht.
Ze vliegt als een vogel in zijn vlucht.
Op de trampoline veert ze op en neer.
Lynn vindt dansen fijn en springen nog meer.



Daar staat Lidewei met haar ogen dicht.
Ze heeft een grote glimlach op haar gezicht.
Kleine hapjes likt ze van haar ijsje, telkens weer.
Lidewei houdt van friet en van ijs nog meer.



Samir leunt over de brug van het station.
Piepend rijden de wagons langs het perron.
Komen en gaan de treinen keer op keer.
Samir vindt auto's gaaf en treinen nog meer.



Al uren ligt Mark in de lucht te turen.
Hij ziet in de wolken wisselende figuren.
Nu bekijkt hij een woest brullende beer.
Mark droomt graag en met de wolken nog meer.

